

42,195 kilometer...

... oftewel **de marathon**.

Wij (Frank de Jong, Stefan Möllers, Sjors Straathof en Jasper Zoet) zijn 4 tafeltennissers van TTV de Treffers. Als niet-hardlopers werden wij in juni aan de bar door leden van hardloopvereniging Plantaris uitgedaagd om op 15 september mee te doen aan hun jaarlijkse estafettemarathon die de opening van de Veense kermisweek vormt.

Natuurlijk hebben wij toen de uitdaging aangenomen en zijn volop in training gegaan.

Dit jaar ging deze OranjeGlazenHuisSluisMarathon via de Noorderhemweg en langs de Braassem richting café de Haven, over het sluisje naar het keerpunt op de Witte singel waarna ditzelfde stuk in omgekeerde volgorde moest worden afgelegd. Terug bij het startpunt moest er dan ook nog een stukje heen en weer worden gelopen door de kas van Elstgeest waar de temperatuur naar schatting boven de 30 graden lag.

De totale lengte van een rondje was ongeveer 2.480 meter, zodat 17 rondjes bij elkaar opgeteld de hele marathon betekende.

De eerste 16 rondjes moesten individueel worden afgelegd en de laatste ronde moesten we als team volbrengen.

De dag begon 's ochtends vroeg rond een uur of 9 met een niet al te zwaar ontbijt.

Daarna nog wat spullen in de rugtas gestopt en vervolgens rustig wandelend naar het startpunt.

Hier rond 10.30 aangekomen, was het al een drukte van jewelste. Iedereen leek klaar om te beginnen.

Wij meldden ons bij de inschrijftafel, kregen onze borstnummers en oranje helmen en konden een plaatsje zoeken om onze laatste rek- en strekoefeningen te gaan doen. Tussendoor moesten we ons ook nog melden voor een officiële teamfoto.

Een half uur later bij de start was het dringen tot 'Conquest of Paradise' van Vangelis om 11.00 stipt werd opgezet, als teken dat de marathon begon. Daar ging iedereen van start om als team of individueel de 42,195 kilometer af te gaan leggen.

Voor ons was Stefan de startloper. Om dit verslag niet al te lang te maken, volgt hier geen verslag per ronde. Ook de rondetijden zullen we niet noemen, want we hebben als team deze prestatie geleverd. (voor de liefhebbers: de tijden zijn terug te vinden op www.plantaris.nl) 2^e loper was Jasper, als 3^e was het de beurt aan Frank en onze laatste, maar zeker niet minste loper was Sjors. Deze volgorde hebben we gedurende de 16 individuele rondes volgehouden.

Daarna de laatste ronde. Wij hadden in de rustmomenten onze oranje helmen op de goede maat ingesteld. Deze helmen waren voor het publiek het teken dat de laatste ronde bezig was. Wij namen tijdens deze ronde al het applaus, alle aanmoedigingen en overige tekenen van bewondering triomfantelijk in ontvangst.

Tijdens deze laatste ronde werden we grotendeels ondersteund door Leo de Haas (eveneens een tafeltennisser) die getooid met een paar bunny-oren als haas fungeerde.

Dit beeld zorgde ervoor dat er overal opeens fotocamera's tevoorschijn kwamen om dit unieke beeld voor het nageslacht vast te leggen. Leo zie je immers niet elke dag hardlopen!

Het was al met al een superleuke dag met prachtig weer. Het was droog, er stond nauwelijks wind en de temperatuur was erg goed met zo'n 20 graden.

Al het publiek dat aan de kant staat om je aan te moedigen en alle bliken van waardering van collega lopers zorgen ervoor dat de rondes minder moeilijk zijn af te leggen dan wanneer je dit probeert zonder al deze steun. Wij hebben er absoluut van genoten en misschien (nee: waarschijnlijk) zijn we volgend jaar weer van de partij.

Voor ons is deze marathon een heel mooi evenement waar Plantaris als organisator trots op kan zijn.

En dan tot slot nog onze tijd. Eentje om helemaal trots op te zijn. We hebben immers heel wat geroutineerde hardlopers (ook van Plantaris) achter ons gehouden.

3 uur 24 minuten en 7 seconden was onze officiële tijd. Slechts 1 uur, 19 minuten en 12 seconden achter het wereldrecord. Voor een stel niet-hardlopers een grandioze prestatie!

Voor onze deelname hadden we voor de Treffers ook een sponsoractie georganiseerd. Niet zonder succes, want hier bedroeg de opbrengst € 810,-.

Hieronder volgt nog een korte foto-impressie van een dag die wij ons nog lang zullen herinneren.



De officiële teamfoto...



... en de onofficiële.



Het parcours



Stefan



Jasper



Frank



Sjors



Leo in zijn rol van haas.



De laatste meters tot aan...



... de finish!!!



En dit was onze eindtijd!!!